

Reizen alleen of met een groep - Hiken in de natuur - Gelovigen ontmoeten - veel plekken voor Vrijwilligers
Bezienswaardigheden plannen - Hebreeuws leren - Vervoer regelen - Hostels boeken of slapen bij locals



Zevulon Tochten

| verheug u en wees blij |

Gezin van Chris



Johan Matthijssse +316 40413129 zevulontochten@gmail.com Noordendijk 759a Dordrecht NL

Woensdag 12 oktober 2016

17:00 gezamenlijk eten in Dordrecht en 18:00 vertrek naar Brussels Airport (Zaventum)

Uiterlijk 19:30 aanwezig in Brussel: 3 uur voor vertrek is aanbevolen.

Het is handig om een huurauto in Tel Aviv klaar te hebben staan.

De hele reis per auto zal ruim 1 uur duren. Reken erop dat je niet voor 05:-- uur zal slapen...

Donderdag 13 oktober 2016

Een klein beetje uitslapen en (Arabisch) ontbijt in Jemima.

Goede wandelschoenen aan en waterflessen mee, zie er op toe dat er veel wordt gedronken!

Er gaat een 'blauw/witte' bus naar Jeruzalem tot bij de Jaffa-poort, daar is de oude stad.

De sfeer proeven van de Bar Mitswa-vieringen bij de Westelijke Muur om +/-11:00

Vervolgens "in de voetstappen van de Heere Jezus". Starten op de **Olijfberg** met prachtig uitzicht. Daarna maken we een wandeling naar beneden en bezoeken de plaatsen, die alles te maken hebben met het lijden en sterven van de Zaligmaker. Gethsemane en het Kidron-dal.

De oude stad kunnen jullie ingaan via Stephen's gate of buitenom via Golden Gate naar Dung Gate

Evt. Tempelinstituut tour 40 Misgav Ladach Street Oude stad; vooraf reserveren

Bezichtiging van de Joodse wijk en het **Davidson Centre**, waar de opgravingen van de tweede tempel gepresenteerd worden. Daar is ook de stad van David. Met de Gihon spring.

Vraag veel info onderweg, Israëliërs staan erg open voor gesprek en hulp.

Vrijdag 14 oktober 2016

's Morgens een bezoek aan Yad Vashem, de gedenkplaats voor de zes miljoen Joden na de Shoa Bestemming Mount. Herzl, goed bereikbaar met de lightrail (tram), laatste halte + 10 min. lopen

Daarna ontspanning: De Biblical Zoo is erg leuk

De christelijke begraafplaats is aan te raden vanwege prachtige wandschilderijen. Emek Refaim 41

Samen met het Joodse volk de sabbat begroeten bij de Westelijke (Klaag) Muur.

Zorg dat je daar 1 uur voor zonsondergang bent! Let op: 's Middags gaan musea en shops al dicht.

Shabbat meal **Rabbi Machlis**: orthodox gezin die iedereen uitnodigt (21:00u) Maalot Dafna 137/26

Dit adres is op loopafstand van de Damaskus gate langs de lightrail mee langs de dure hotels, links.

Je kunt gratis mee eten en er wordt gezongen, een echt cultureel etentje! De moeite waard.

Shabbat 15 oktober 2016

Synagoge met Messiaanse dienst om 10.00.

Messianic (synagoge) **Netivyah** Narkis Str. 16, **Jerusalem**

| Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort **ADONAI** zijn Elohim, zij met hem en laat hij optrekken! |

**Reizen alleen of met een groep - Hiken in de natuur - Gelovigen ontmoeten - veel plekken voor Vrijwilligers
Bezienswaardigheden plannen - Hebreeuws leren - Vervoer regelen - Hostels boeken of slapen bij locals**

De grote synagoge (King George) bezoeken (tijdens gebedstijden) of rondlopen in de oude stad
Sound & Light show tower of David Jaffa Gate Old city 20:30 tel. nr. 0-26265333.

Zondag 16 oktober 2016

Start van de dag 08:00 gaat **de tempelberg** open en kan je daar (zonder Bijbel) rondlopen
Vervolgens kunnen jullie bij Christchurch een dienst meemaken of een preek luisteren in het park.
Een Arabische dienst in Bethlehem bijwonen is ook mooi!
Een dagje met Koen Bet-el en Shilo (waar de tabernakel stond) verkennen, is een preek op zich.

Maandag 17 oktober 2016

Via deze planning zijn jullie 5 nachten in Bethlehem en vertrekken jullie vandaag.
Heel vroeg in de morgen (via Jericho, Dead Sea road) Masada bestijgen met de lift of lopend.
Aan de voet van Masada ligt **Gomorra**. Je kunt daar met enig geluk sulferballen vinden.
Op de terugweg zwemmen in de Dode Zee, pas op voor de zon en geen water in de ogen krijgen.
Ein Gedi, de geschiedenis van Saul en David en wandelen naar de waterval. Is aan de andere kant
van de weg. Een heerlijke Oase! Eventuele stop bij Qumran (Dead Sea Scroll caves Museum).
Vervolgens road 90 in één ruk naar Beth Sean. Let op: plan de vele kilometers op deze dag.

Dinsdag 18 oktober 2016

Naar Beth Shean **Archeological Park**, de grootste en fraaiste in het Midden-Oosten.
Ma'ayan Harod National Park; beter bekend als The blue eye of the Jezreel Valley
Bij de berg Gilboa stroomt een sprankelende beek langs de brede grasvelden van het park. Het park
beschikt ook over een groot zwembad. De Bijbelse traditie zegt dat op Ma'ayan Harod, Gideon zijn
beste soldaten koos om te vechten de Midianieten, volgens de manier waarop zij dronken uit de beek.
Doorrijden naar **Nazareth Village**, waar we kennismaken met de jeugdijaren van de Heere Jezus.
De **berg Tabor** (Tavor Reserve) + kerkje van de 'transfiguration' is ook in deze omgeving
In de middag weer lekker zwemmen. In een zwembad te Afula (of in Ein Harod – 26 km).
Maak een keuze in alle mogelijkheden en kies een hotel in de buurt om te slapen; in Tiberias?

Woensdag 19 oktober 2016

Verkenning van het land Israel in Galilea. Rond het Meer van Galilea liggen vele plaatsen die we
kennen uit het Nieuwe Testament. Bezoek Kapernaum, Chorazin, de Berg der Zaligsprekingen en
Tabga. 's Middags een boottocht vanaf kibboets Ginossar op het Meer van Galilea of zwemmen.
Kibbutz Kinnosar Yigal Allon Museum of **Galilee Experience** Film in Tiberias; bij het water (!)
Als je vroeg start kun je doorrijden naar de noordelijkste punt van Israël, via Kiryat Shmona.
Daar is Tel Dan – een van de bronnen van de Jordaan – en het natuurgebied in de Hula Vallei.
Terug rijden kan via de Golan-hoogvlakte (Ancient **Katzrin Park**).

Donderdag 20 oktober 2016

Via Haifa, Caesarea en Tel Aviv de terugvlucht naar Nederland aanvangen.
Terug in Holland met prachtige indrukken van Gods land, een modern wonder in deze tijd.

**Reizen alleen of met een groep - Hiken in de natuur - Gelovigen ontmoeten - veel plekken voor Vrijwilligers
Bezienswaardigheden plannen - Hebreeuws leren - Vervoer regelen - Hostels boeken of slapen bij locals**

De informatie in dit pdf-bestand is u, ten dienste van uw verblijf in Israël, gegeven. Wanneer uw keuze is deze informatie te gebruiken, bent u ook voor verantwoordelijke te houden. **Zevulon Tochten** is niet aansprakelijk voor de gevolgen!

Tips en tops

Bel 100 voor politie of 101 voor een ambulance.

Je paspoort (maak een kopie ervan) moet nog 6 maanden geldig na terugkomst in Nederland.

Wees voorzichtig (met wat je zegt) en oprecht bij de grens; dat helpt je er zo goed mogelijk doorheen

Neem je plannen telkens de avond van te voren door, zou haal je het beste uit je dag.

Niet te veel kleding maar wel de juiste (gepaste) kleding én schoenen is in je voordeel.

Lees bij elke plaats een stukje Bijbel (vb. Mattheüs 5 in Galilea).

Neem de wetten in acht die in het land gelden; allereerst Gods Woord de Torah!

Drink voldoende water (>2 liter op een hete dag).

Heb je (culturele/historische/agrarische) vragen? Stel die openhartig, dat kan gewoon (ook op straat).

Wees op de hoogte van de Joodse kalender (Holocaust day of Tish beAv).

Steek een (simlock vrije) telefoon in je zak als je voor enkele maanden in Israël bent.

Geniet van de vruchten van het land en hun specialiteiten.

Spreek je over de Messias? Het gebruik van Zijn (Hebreeuwse) naam Yeshua is aan te bevelen!

Verdiep je van te voren in de (Bijbelse) geschiedenis om goed voorbereid aan te komen.

Het is goed mogelijk om in de prachtige natuur te bivakkeren, te bbq'en of te sporten.

Zorg dat je in de taxi of de winkeltjes niet wordt afgezet, onderhandelen dus..

Bezoek eens een lezing over Israël om de voorpret te vergroten.

Laat u plaatselijk informeren; lokale mensen weten vaak de leukste plekjes in de nabije omgeving!

's Avond na shabbat is het leuk om 'downtown' uit eten te gaan of naar de muzikanten te luisteren.

Er is gratis informatie te verkrijgen bij het Israëlisch bureau voor toerisme in Nederland.

Weinig plaatsen zijn authentiek en het is goed om dat te beseffen in toeristisch Jeruzalem.

Een klein cadeautje (een vlag, klompjes of een molentje uit NL) is leuk om te geven.

Draag een zakboekje of schriftje mee op alle indrukken per dag te noteren.

Geniet van Gods land en neem alle tijd voor Hem die u daar brengt!

Reizen alleen of met een groep - Hiken in de natuur - Gelovigen ontmoeten - veel plekken voor Vrijwilligers
Bezienswaardigheden plannen - Hebreeuws leren - Vervoer regelen - Hostels boeken of slapen bij locals

Mijn hulp is van ADONAI, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël,
zal niet sluimeren of slapen. ADONAI is uw Bewaarder, ADONAI is uw schaduw
aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
ADONAI zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
ADONAI zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.



avee-noo she-ba-sha-mai-yeem,
yeet-ka-desh sheem-cha, ve-
yeet-ba-rech mal-choot-cha, re-
tson-cha yee-h'-ye a-suí ba-sha-
mai-yeem oo-va-a-rets, ve-tee-
ten lach-me-noo te-mee-
deet, oo-me-chol la-noo cha-to-
tay-noo ka-a-sheer a-nach-
noo mo-cha-leem la-chot-
teem la-noo, ve-al te-vee-ay-noo
lee-day nees-sa-yon, ve-shom-
ray-noo mee-kol rah, a-men.

אֲבִינוּ שְׁבַשְׁמִים יִתְקַדֵּשׁ
שְׁמִיךָ וְיִתְבָּרַךְ מַלְכוּתְךָ
רְצוֹנְךָ יִהְיֶה עֲשׂוּי בְּשָׁמַיִם
וּבָאָרֶץ וְתַתֵּן לַחֲמֵנוּ
תְּמִידִית וּמְחֹל לָנוּ
חַטָּאתֵינוּ כַּאֲשֶׁר אָנַחְנוּ
מוֹחֲלִים לַחֹטְאִים לָנוּ
וְאַל תְּבִיאֵנוּ לַיָּדַי נִסְיוֹן
וְשִׁמְרֵנוּ מִכָּל רָע אֲמֵן

our father - in heaven - may it be
sanctified - your name - and may
it be blessed - your kingdom -
your will - shall - be done - in
heaven - and on earth - and give
- our bread continually/daily -
and forgive the debt - us - of our
sins - as - we - forgive the debt -
of those who sin - against us -
and do not - bring us - into the
hands of - a test - and protect us -
from all - evil - truth.



Zevulon Tochten

| *verheug u en wees blij* |

Shalom aleichem / Vrede zij u



Psalm 1 - Jakobus 2 - Zefanja 3 - Hebreeën 4 - Mattheüs 5 - Hosea 6 - Deuteronomium 7

| Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort ADONAI zijn Elohim, zij met hem en laat hij optrekken! |